

Creativiteit.....

borrelt niet op als je met je gedachten met hele andere dingen bezig bent.
Dus maar wat klussen gedaan: zilver omgesmolten en draad en buis van gemaakt.
Wilde ook niet echt lukken trouwens.....ggrrr...

Maar als je hoofd dan weer leeg raakt ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen.
Experimenteren met kunsthars. Ik hou van strak en blauw. Heeft op het laatst van het
cursusjaar toch een mooie ring opgeleverd.

Leuk om vaker te doen en om misschien blank te laten en wat in te sluiten in de
kunsthars....maar wat? Bladgoud? Pluisjes?

Ach dat komt ook wel weer opborrelen als daar ruimte voor is.



Katinka Keijzer