

## Edelsmeden als hobby

Edelsmeden beoefen ik inmiddels twintig jaar. Als hobby, en dat zal zo blijven. Een beroepsopleiding voor edelsmid is nooit mijn ambitie geweest. Het tekenen voor een ontwerp vind ik leuk om te doen, maar het levert ook meteen een beperking op. In het begin heb ik veel getekend, bijna alle tekeningen zijn ook bewaard. Als mijn fantasie me in de steek laat sla ik ze nog wel eens na. Liever werk ik intuïtief. Er is een idee dat al werkende zijn vorm krijgt.

Een ring, een doosje of een brillenkoker moet sterk zijn. Een degelijk product. Het zijn de eigenschappen van het materiaal die het gebruik ervan bepalen. Er zijn mogelijkheden en beperkingen. Dat geldt nog meer voor het combineren van materialen: zilver met goud, zilver met hout, goud met edelsteen. Ik houd van het degelijke handwerk. Een steen wordt nooit gelijmd maar gezet.

Dit leidt tot eenvoudige vormen. Praktisch in de verwerking, praktisch in de uitvoering, praktisch in het gebruik. Geen gepriegel, geen moeilijk gedoe, maar kloeke vormen die ook mooi zijn om naar te kijken.



Henk van de Zandschulp